

Bibliotheek Zoetermeer en Stichting Piëzo starten samen een nieuwe ontmoetingsactiviteit

De Wijkcarrousel

Wekelijks worden er op twee locaties in Zoetermeer ervaringen uitgewisseld over kunst, cultuur en de actualiteiten.

We beginnen in de bibliotheken Oosterheem en Rokkeveen aan de literatuurtafel en aan de tafel van het Piëzo steunpunt.

Wat is de wijkcarrousel?

Ons doel is mensen bij elkaar te brengen die hun kennis en ervaringen willen delen door met elkaar in gesprek te gaan over het nieuws, actualiteiten, kunst, cultuur, literatuur, landen en andere onderwerpen waar interesse voor is.

Zo kan men allerlei kennis opdoen en zichzelf ontwikkelen.

Een carrousel staat voor een rondgang, wij gaan gedurende het jaar meerdere wijkcarrousel bijeenkomsten op verschillende locaties realiseren.

Zo kun je straks aanschuiven bij meerdere wijkcarrousel om mee te praten of alleen om te luisteren.

Het halen en brengen van verhalen is het motto van de wijkcarrousel!

Wanneer er behoefte blijkt te zijn voor aanvullende activiteiten, zoals bijvoorbeeld excursies, het uitnodigen van professionele sprekers, specifieke presentaties of lezingen dan zullen wij dit gaan organiseren.

Wij zoeken vrijwilligers die hieraan deel willen nemen.

Wil jij **gespreksbegeleider** zijn van een wijkcarrousel? Neem dan contact met ons op via:

monique.verkaik@bibliotheek-zoetermeer.nl 06-48509098

Kirsten@stichtingpiezo.nl Kirsten Cleij 06-55217956